

Bay Cao

"Nhưng ai trông đợi Đức Giê Hô Va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi". Ê-sai 40: 31

TKG Jan 04 2006

Giê xu đã chết thế cho người. Giê xu đã chết trên đời.
Người nào đồng chết với Giê xu. Người nào đồng chết với Ngài.

Giê xu đã chết thế anh rồi. Giê xu đã chết cho anh và tôi.
Sẽ được đồng sống với Giê xu, sẽ được đồng sống hiển vinh cùng Ngài.

Giê xu Phục Sinh sống lại rồi. Giê xu Phục Sinh cho người.
Người nào cấy trồng ở Giê xu, người nào cấy trồng nơi Ngài,

Giê xu Phục Sinh cho anh rồi, Giê xu Phục sinh cho
sẽ nhận được thêm sức mới Ngài, chấp cánh bay

anh và tôi. Bay cao xa khỏi mặt đất gần, bay cao xa khỏi
cao thật cao. Bay cao xa khỏi mặt đất gần. bay cao xa khỏi

chôn bụi trần. Bay cao cất cánh bay cao hơn, để được gần Chúa hơn.
chôn bụi trần. Bay cao cất cánh bay cao hơn, để được gần Chúa hơn.

Bay cao bay cao trong tình Chúa ngọt ngào. Bay cao bay cao trong tình
Bay cao bay cao trong tình Chúa ngọt ngào. Bay cao bay cao trong tình

người dạt dào. Bay cao trong phước ân và dẫn thân.
người dạt dào. Bay cao trong phước ân và dẫn thân.

Bay cao bay cao ân tứ thêm dồi dào, bay cao bay cao sức sống
Bay cao bay cao ân tứ thêm dồi dào, bay cao bay cao sức sống

luôn tuôn trào. Chúa đã chấp đôi cánh cho ta bay cao.
luôn tuôn trào. Chúa đã chấp đôi cánh cho ta bay cao.