

Kính chào toàn thể hội thánh, nguyên xin Đức Thánh Linh dẫn đưa chúng ta vào lẽ thật, giúp đỡ và thêm sức, để chúng ta có thể nghe và cẩn thận sống theo lời Chúa, để đường lối của mình được phước hạnh. Amen.

**Trông cậy.** Thư 1Phi-e-rơ 1:3-9.

Trông cậy có nghĩa là hy vọng, trông chờ, tin cậy. Phi-e-rơ đã trải qua sự bắt bớ hết lần này đến lần khác, nhưng ông không để nỗi kinh hoàng và sợ hãi làm tê liệt, hay lần áp niềm hi vọng trong đức tin của mình nơi Chúa Cứu thế Jesus, thậm chí cuối cùng ông đã vui lòng chịu chết vì danh Chúa.

Do vậy những lời nói của ông, chứa đầy sức mạnh của niềm tin vào sự sống lại của những người đã chết. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chúng ta tìm thấy những lời mạnh mẽ về sự trông cậy sống, hay là hy vọng sống, được phát sinh từ sự phục sinh của Chúa Cứu thế Jesus.

### **1. Trông cậy nơi sự sống lại của Đức Chúa Jesus**

<sup>3</sup> *Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, dựng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 1Phi-e-rơ 1:3-9*

Giống như Phao-lô, Phi-e-rơ bắt đầu các thư tín của mình với lời cảm tạ Đức Chúa Trời, về sự cao cả của sự cứu rỗi, ở đây ông nói đến sự trông cậy của tín nhân. Họ có sự trông cậy sống.

Trông cậy chữ Hy Lạp là ἐλπίς, có nghĩa là hi vọng, trông mong, tin cậy. Chữ được dùng nhiều lần, đặc biệt hai lần trong Roma 4:18a:

*Áp-ra-ham, cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc.*

Phao-lô chia sẻ: *Tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình, Công 24:15.*

*Hiện nay tôi bị đoán xét, vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ của chúng tôi, 26:16*

Trông cậy là hi vọng vào điều mình không thấy. Phaolo viết: *Khi đã thấy được điều mình hi vọng rồi thì không còn là hi vọng nữa. Vì ai lại hi vọng vào điều mình đã thấy?* Rô-ma 8:24b

Sống chữ Hy Lạp là ζῶω còn có nghĩa là sống động, hằng sống.

Chữ được dùng trong các câu: Phi-e-rơ xưng nhận: *Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, Math 16:16.*

Lu 24:5 ghi lại câu hỏi: *Sao các người tìm người sống trong vòng kẻ chết?*

Hi vọng sống chỉ có thể dựa trên những gì đang sống. Hi vọng sống của chúng ta là Chúa cứu thế Jesus, Ngài đã Sống, đã Chết, được Chôn và đã Sống lại. Mat 22:32b cho biết: *Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.*

Sự phục sinh của Chúa Jêsus là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta. Đó là bằng chứng về sự bất tử của linh hồn, là một lời cam kết rằng, tất cả những ai hợp nhất với Chúa Jesus thì sẽ được sống lại.

Chữ sống là cách diễn tả yêu thích của sứ đồ Phi-e-rơ trong thư này.

*Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, 1Phi-e-rơ 1:23.*

*Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống,<sup>5</sup> và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, dâng dâng của tế lễ thiêng liêng, 1Phi-e-rơ 2:4-5.*

Sứ đồ Phiero chiêm nghiệm sự sống vượt qua cái chết nơi người tin Chúa. Họ có niềm hi vọng sống, tìm kiếm sự sống, được ban sự sống và trong niềm hi vọng đó họ được cứu không phải chỉ ở đời này mà còn ở cõi đời đời. Phi-e-rơ, không chỉ là nhân chứng về sự khổ nạn của Chúa, mà còn về sự phục sinh của Ngài. Sự sống lại của Chúa Jêsus xác nhận về những lẽ thật mà Ngài tuyên bố khi còn sống, là bằng chứng về sự bất tử của linh hồn, là lời cam kết rằng tất cả những ai hợp nhất với Ngài sẽ được sống lại.

*2Ti-mô-thê 1:10 Đức Chúa Jesus Cứu Chúa của chúng ta, đã tiêu diệt sự chết, dùng Tin Lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt.*

*Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài. 1Tê-sa 4:14*

Giăng thường được coi là sứ đồ của tình yêu, Phao-lô là sứ đồ của đức tin, và Phi-e-rơ là sứ đồ của hi vọng, nên Phi-e-rơ nói đến sự phục sinh của Đấng Christ như là bằng chứng xác thực rằng, Đấng Christ đã phục hồi chính mình ông, sau khi đã sa ngã và đã phản bội Chúa.

Mọi hi vọng về sự sống vĩnh cửu, về sự tha thứ tội lỗi, về sự cứu rỗi đều bắt nguồn từ ân huệ và lòng thương xót vô bờ bến của Đức Chúa Trời toàn năng. Cơ đốc nhân được chọn để được cứu rỗi là chủ đề của lòng biết ơn và ca ngợi.

Sự phục sinh của Chúa cung cấp bằng chứng chắc chắn về sự cứu rỗi.

*Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, và anh em còn ở trong tội lỗi mình, 1Cô-rinh-tô 15:14,17*

Sự sống đời đời dành cho con cái Đức Chúa Trời. Thư I Giăng 5:1 cho biết *Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu thế, thì sanh bởi Đức Chúa Trời.* Được sinh ra một lần nữa phân biệt với việc sinh ra lần đầu của con người, khi được thụ thai và hình thành trong tội lỗi. Được ra đời theo nghĩa thiêng liêng, để sống một đời sống đức tin và thánh thiện với bản tính thánh thiện mới. Niềm hi vọng của môn đồ lúc ấy gần như được chôn trong mồ của Chúa, và cùng chết với Ngài, nhưng hy vọng đã hồi sinh, bởi sự sống lại của Ngài, Lu 24:13-24.

Phi-e-rơ khẳng định rằng sự thay đổi đã xảy ra liên quan đến bản thân ông và những người đang nghe ông nói: *Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em,<sup>5</sup> là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần xuất hiện trong thời kỳ sau rốt!*

Cuộc sống vĩnh cửu không thể là món quà cho bất kỳ ai, ngoài những người thừa kế theo luật pháp: Chỉ có con cái mới được thừa kế.

Thư Eph 1:11 cho biết: *Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã trở nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó.*

Ca-na-an, là cơ nghiệp của dân Do thái ngày xưa, đã bị ô uế khi họ thờ hình tượng, áp bức người nghèo, và do tội lỗi của họ Ca-na-an đã bị kẻ thù nước ngoài xâm lược, áp bức, tàn phá đất đai và bắt họ đi làm nô lệ, ngay cả ngôi đền thiêng và bàn thờ thiêng liêng nhất cũng bị làm cho ô uế.

Nhưng dù cả trái đất cuối cùng cũng bị hư hỏng và mục nát, thì *cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho thì không có thể hư hại, Ma-thi-ơ 6: 19*

Tất cả sự giàu có, danh dự, quyền lực, vinh quang, sự nổi tiếng, hay là thành công đến với con người chỉ là khoảnh khắc. Tất cả sức mạnh, thành tựu và khát vọng của con người, sẽ nhanh chóng kết thúc trong nấm mồ, bụi tàn, và sớm bị lãng quên. Chúa Jesus phán với người bị bắt bớ vì sự công bình, bị mắng nhiếc, bắt bớ, và bị vu khống mọi điều dữ vì có Ngài: *Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các con ở trên trời sẽ lớn lắm*, Ma-thi-ơ 5:10-12. Những công dân trên trời được kêu gọi để nhận phần thưởng vĩnh cửu của họ, là cơ nghiệp đời đời và khi sống tại thế gian họ cũng được chăm sóc: Thư Heboro 1:14 cho biết: *Các thiên sứ đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi*.

## 2. Trông cậy sinh vui mừng

<sup>6</sup> *Anh em vui mừng về điều đó, dấu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; <sup>7</sup> hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Chúa Cứu thế Jêsus hiện ra.*

Vui mừng trong các thử thách không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện. Niềm hy vọng về cơ nghiệp trong tương lai, giúp tín nhân vui mừng ngay cả khi đang gặp phải lúc hoạn nạn, khôn cùng, bắt bớ và thử thách. Phao-lô trong hoạn nạn, tù đầy đã mời gọi: *Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi*. Phil 4:4

Tín nhân luôn luôn có lý do để vui mừng trong Đấng Christ, vì Ngài không hề thay đổi, ân sủng của Ngài luôn dư dật, huyết cứu chuộc của Ngài mang lại thứ tha, tình yêu thương, sự công bình và lòng nhân từ của Ngài thì còn đến đời đời, *Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mãi triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài*, Gia-co 1:12

Niềm tin thật sẽ làm cho người tin có thể hạnh phúc giữa những cuộc bách hại và những tai họa nặng nề, vì biết rằng: *Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên*, 2Co 4:17

Chính Chúa Jesus cũng bị cám dỗ và thử thách nặng nề, thư Heboro cho biết: *Chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, là thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.. Dầu Ngài là Con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mà mình đã chịu*. Heb 5:8; 4:15 Khi xem xét cuộc sống của mình, hi vọng chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi mà chỉ Cha trên trời đầy yêu thương mới có thể cung cấp. Chúng ta không đơn độc khi phải đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống này, đặc biệt là trong sự yếu đuối, và bất toàn của chúng ta. Sách tiên tri Esai 12:2 cho biết: *Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì chính Đức Gia-vê, là sức mạnh của tôi, là lời ca tụng của tôi. Ngài đã nên sự cứu rỗi của tôi*.

Đức Chúa Trời thanh tẩy đức tin của chúng ta bằng những thử thách giúp chúng ta nhận ra sự thiếu sót, khi tin cậy bất cứ điều gì ngoài sự tin cậy nơi Chúa, và những lời hứa của Ngài trong mọi tình huống. Thử thách đối với niềm tin giống như lửa làm vàng được tinh sạch. Sau khi được thử thách, đức tin sẽ dẫn đến “*ngợi khen, tôn trọng, và vinh hiển*”.

Sứ đồ Phao-lô cũng nói rất giống sứ đồ Phi-e-rơ. *Chúc tạ Đức Chúa Trời là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, <sup>4</sup> Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!* ICo 1:3-4.

Cha trên trời yêu thương và an ủi chúng ta với niềm hy vọng sống động, và khi được an ủi chúng ta có thể an ủi người khác.

### **3. Trông cậy giúp sống có mục đích**

<sup>8</sup> *Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không kể xiết và vinh hiển: <sup>9</sup> nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.*

Không nhìn thấy Chúa mà vẫn yêu, vẫn tin vào Chúa. Niềm hy vọng ấy mang lại sự thoải mái, niềm vui và cả vinh quang. Các tín đồ vui mừng vì đức tin của họ *được phần thưởng, là sự cứu rỗi linh hồn.*

Sự tái lâm của Đấng Christ với tư cách là Người phán xét và Người khen thưởng: *Anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót,* 1Phi 4:13.

Khi Đấng Christ Tái Lâm, ai có đức tin sống sót qua thử thách, sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu của mình.

Khải Huyền 22: 12 *Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.*

Phao-lô nói rõ: *Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn và chúng ta được cứu trong sự trông cậy,* Roma 5:5a, 8:24a, và ông cầu xin *Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!* Roma 15:13.

### **Kết luận**

*Chúng ta giữ hi vọng, giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thâu vào phía trong màn, <sup>20</sup> trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời,* Heb 6:19, 20a. Niềm hi vọng sống của chúng ta là neo của linh hồn chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Máu của Chúa Jesus đã đổ ra và đã trả giá cho nên màn ngăn cách giữa tội nhân và Đức Chúa Trời thánh khiết đã bị xé đôi.

Niềm hi vọng sống động là lấy Đấng Christ làm mục tiêu cho đời sống của chúng ta. *Đức Chúa Trời là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi: Tôi sẽ sợ ai? Ngài là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?* Thi 27: 1.

Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta, để nhắc nhở những người không có hi vọng rằng có sự hi vọng cho họ, đó là Niềm Hi Vọng Sống mà chúng ta đang có: Đó là Chúa Cứu thế Jesus. Xin Lời hằng sống của Đức Chúa Trời luôn giữ cho chúng ta Niềm hi vọng sống động để mình, gia đình và hội thánh luôn được ơn Ngài, được nhiều thành công và phước hạnh.

Hết lòng mong muốn. Amen, amen.